

Κλεάνθους – Παπαδημητρίου Μυρσίνη (Φιλιπούπολη 1892 - 1981)

Βιογραφικό σημείωμα

Η παιδαγωγός Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου γεννήθηκε στη Φιλιπούπολη το 1921 και έκανε τις βασικές σπουδές της στα Ζαρίφεια Διδασκαλεία για να συνεχίσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με υποτροφία συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, και τις ολοκλήρωσε με ειδίκευση στην Ψυχολογία, στο Ινστιτούτο Επιστημών της Αγωγής της Γενεύης. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, συμμετείχε στον Εκπαιδευτικό Όμιλο και δίδαξε αρχαία λογοτεχνία στην Ανώτατη Γυναικεία Σχολή που ίδρυσε ο Δημήτρης Γληνός. Στη συνέχεια ανέλαβε τη μετεκπαίδευση νηπιαγωγών και δασκάλων, ενώ το 1921 δίδαξε στην Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή. Αργότερα ασχολήθηκε συστηματικά με το παιδαγωγικό συγγραφικό της έργο και ταξίδεψε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώνοντας στοιχεία για τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Περιγραφή

Η συμμετοχή της Κλεάνθους στο δημοτικιστικό κίνημα, αλλά και τα παιδαγωγικά της ενδιαφέροντα αποτυπώνονται στο τμήμα της βιβλιοθήκης της που βρίσκεται στα ΑΣΚΙ. Εκδόσεις για το δημοτικισμό, μεταφράσεις, λογοτεχνικά κείμενα, δοκίμια, εκπαιδευτικά βιβλία, πολλά από αυτά με αφιερώσεις των συγγραφέων, συγκροτούν μια μικρή αλλά σημαντική συλλογή για το δημοτικισμό. Εξαιρετικά σημαντικές είναι οι εκτεταμένες ξενόγλωσσες σειρές των παιδαγωγικών βιβλίων, κυρίως για τη «νέα αγωγή», του μεσοπολέμου. Ψυχαναλυτικά βιβλία, ιστορικές εκδόσεις, δοκίμια συμπληρώνουν τη βιβλιοθήκη της. Σημαντική είναι και η παρουσία των περιοδικών εκδόσεων, ελληνικών και ξένων. Περίπου σαράντα τίτλοι ανάμεσα τους περιοδικά όπως, *Νέα Ζωή* (1912, 1914), *Ελληνίς. Ελληνικά Γράμματα* (1927-1929), *Μηνιαίον περιοδικόν του Εθνικού Συμβουλίου των Ελληνίδων* (1925-1933, 1937), *Το παιδί* (1930-1938) κ.ά.